

*Min første Ford T* – indsendt af Lars Legaard, Svaneke 21. sept. 2016.



Her er jeg som ca. 7-årig ved den model T, som mine forældres gode ven Børge Kå i 1962 placerede i vores have.

Bilen, som vistnok stammede fra Buddinge/Søborg, og havde kørt som gartnerbil efter krigen, var som det fremgår en "overskåret" Sedan.

Børge & Co kom en

lørdag eftermiddag med den på slæb efter hans uundværlige Ford A Coupe, hvor den i øvrigt vha. fuld kraft frem blev brugt til at rejse en stor sten som lå i vejen.

Jeg var ellevid og oven i købet vandt jeg den dag: 5 eller 6 stk. 2-kroner, da hele kompagniet skulle prøve, om jeg lille fyr med fingrene kunne trække en 2-krone til mig overfor en voksen. Det var naturligvis Børges ide, men alle andre blev pålagt at prøve. Visse prøvede at snyde, men med en rundkreds af "børster" var der ingen nåde for de såkaldt voksne, så der var omprøver.

Da mine fingerkræfter må have været gode, blev det en god høst.

Min far fik med hjælp fra naboen løftet fortøjet op på nogle klodser, så man kunne styre, og bilen var i nogle år et fint lille trækplaster, hvor vi børn kunne lege.

Men så en efterårslørdageftermiddag!!! Bankede det på Gustav Webersvej 5, Farum.

Det var 2 unge mænd som forklarede at de var fra Virum?, og var ved at istandsætte en T-model, så de kunne deltage i Himmelbjergløbet. Børge solgte så min T-model til dem, og foto viser bortrejsen.

Vi hørte aldrig fra dem siden, og så dem heller ikke til Himmelbjergløbet siden – så hvor er den/de nu?

PS! Den var nu god at sidde i, når man skulle surmule over dette og hint.



Mvh. Lars Legaard.