

Så er Himmelbjergturen kørt af 15 køretøjer.

Hold da helt op for en dejlig tur. Både vejret, humøret og naturen var med os. Vi startede fra Norgesvej, hvor vi blev budt på morgenkaffe og rundstykker, herfra gik turen så ud i naturen, hvor vi kørte af de mest snoede og bakkede veje igennem landskabet som skiftede imellem landeveje, skovveje, lidt mindre veje igennem byer med rigtig meget at se på. Markerne står nu i fuldt flor med deres solgule skær i kontrast til de grønne træer og buske, og det hele konkurrerede med solen.

Vi kørte bl.a. forbi Horsens fængsel, og forbi Brædstrup Kro, igennem Silkeborg med alle de fine søer, igennem industrikvarteret med bl.a. Husgvarna og Jøla. Den dejlige frokost som var blevet smurt hjemmefra af et par gode venner til Betty og Poul E. Just blev indtaget på Vindingvej. Just havde lavet en aftale med familien, og mor og far boede her med 5 børn, og det er et fristed for både børn og voksne. Vi blev budt velkommen og fik fortalt lidt om hvordan de boede, og datteren på 9 år, havde selv bagt rabarbertærter til os om morgenen, hun fortalte at hun havde "maddag" om lørdagen, og om aftenen skulle hun lave lammehals, dette gjorde hun som en selvfølge, og med stor omhu, og uden hjælp. Dette skriver jeg, fordi det er kendetegnende for familien, at man bidrager med det man kan hver især, uden hensyn til alder.

Da frokost og snak var overstået gik turen videre mod Himmelbjerget. Stadig en meget flot tur, og vi sluttede på P-pladsen før Himmelbjerget, hvor der blev stillet borde og stole op (stadig af venner til Just – tak for det) og nu blev der serveret kaffe og kage. Intet manglede. 1000 tak for en rigtig dejlig dag til Betty og Poul E. Just.



Af Hanne Andersen.